

15-02-2012

Autisme is zowel voor de betreffende persoon als voor zijn omgeving diep ingrijpend. Een aangrijpende verbeelding hiervan vinden we in dit verhaal van een moeder over haar zoon die lijdt aan de aan autisme verwante contactstoornis PDD-NOS. De lezer maakt kennis met Joep, hij is dan twaalf jaar, in 1999 en volgt hem aan de hand van zijn moeders dagboek tot juli 2009. Hier tussen liggen zeer zware jaren waarin de ouders, wie liefde op elke bladzij voelbaar is, met ongelooflijk veel geduld proberen hun zoon een zo gewoon mogelijk leven te geven en hem in alles te helpen. Geduld en zeer intensieve hulpverlening, waarvan de onmacht en de bureaucratie de lezer verbijsteren, kunnen gedwongen opname echter niet vermijden en na vele jaren is eigenlijk geen enkele verbetering opgetreden. Een ontroerend 'document humain' dat geen enkele betrokkene of hulpverlener ongelezen mag laten, met grote integriteit geschreven.

Recensent: O.W. Dubois

NBD Biblion